

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE

*Hiển dương những Tiếng Nói của Lương Tâm và các Tiếng Lòng Vang Vọng của người Việt Nam khắp thế giới
Promote the Voices of Conscience and the Echoes of Compassion of Vietnamese across the Globe*

www.PENVietNam.org

January 17, 2018

THÔNG TIN

Thiên Nhật Thi Đồ: Trường ca Việt Nam

Dự Án Nghìn Ngày vinh danh Viễn trình Việt Nam

1000-Day Poetic Project: An Ode celebrating the Vietnamese Destiny

HS: 2018/TT/01/01

Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại thực hiện *Dự Án Nghìn Ngày* vinh danh Viễn trình Việt Nam bằng **Trường ca Việt Nam** với sự đóng góp quý báu của hội viên VBVNHN.

Dự án Nghìn Ngày bắt đầu từ **thứ Hai 1-1-2018** và kết thúc 1000 ngày sau vào **thứ Bảy 26-9-2020**.

The 1000-Day Poetic Project is pursued by the Vietnamese Abroad PEN Centre to create an Ode celebrating the Vietnamese endeavor. This *1000-Day Poetic Project* commences on January 1, 2018 and will conclude 1000 days later on September 26, 2020.

The objective is to assemble beautiful verses from members into a great poetic composition to highlight the Vietnamese people's history, tragedies and triumphs, aspiration for liberty, rejection of communist tyranny, opposition to dictatorship, strong desire for family cohesiveness, spirituality, harmony, honor, and humanism. The final achievement shall be *an Ode celebrating the Vietnamese Destiny*.

Yêu thương dân tộc, quý mến quốc gia, vinh danh lịch sử, hiển dương tự do, ca ngợi dân chủ, bài xích độc tài, phản kháng cộng sản, tôn trọng gia đình, quý mến bằng hữu, đề cao giá trị chân thiện mỹ, hướng thượng và tôn trọng giá trị tâm linh, v.v., là các tiêu chuẩn hướng dẫn *thiên nhật thi đồ* Trường ca Việt Nam.

Trường ca Việt Nam

Vũ trụ biến hóa muôn hình vạn trạng
Thiên địa tích tụ linh khí anh minh
Sơn hà hiển sinh hào kiệt Văn Lang
Xã tắc can tịnh phân cương liệt thổ

Dân tộc Việt Nam vươn cao chấp chính
vạch trời chia đất dựng nước cấp quyền
chinh phục trần ai, thế thiên hành mệnh
hiển vinh mỹ tục, rạng ngời văn danh

Ân Tổ Quốc, ơn song thân, phước đồng bào
Đức gia hương, nghĩa quê cha, tình đất mẹ
Phận hậu bối giữa thiên thanh bạch nhật
Nguyện mãi hiển dương dòng giống Lạc Hồng

Thi sử

Hùng Vương dựng nước lưu danh muôn thuở

Trung Trắc đuổi giặc vang tiếng nghìn đời
Ngô Quyền đim địch lấy lòng xã tắc
Đình Hoàng khắc phiệt rạng rỡ sơn hà

Đại Hành phá Tống bình Chiêm thảo tặc
Thường Kiệt chinh Bắc hoàn phục quốc phong
Hung Đạo *tam thứ* công Nguyên *chấn địa*
Quang Trung *ngũ nhật* phạt Thanh *kinh thiên*

Hồn sông khí núi nghìn năm luân chuyển
Sĩ chí Càn Vương, Hùm thiêng Yên Thế
Đảm đài *thành nhân*, kiên trì Nghĩa Thục
Áp phục ngoại nhân thất phách phân tâm

Nam quốc anh hùng hữu chủ vị dân
Địa linh nhân kiệt túc trí cao kỳ
Anh thư danh sĩ chi nguyên báo quốc
chí thiện chân tâm chấn hưng tiền đồ (VT)

Chuyện đời trước mắt – mây bay
Ngang lưng trường kiếm – u hoài gió thu
Bia văn sử chép – ngàn sau
Câu thơ hạnh ngộ - nỗi đau nhân tình! (NTN)

Thuở chinh chiến thơ anh hoà máu lệ,
Vận nước tàn người lưu lạc trăm phương.
Khóc quê hương đau kiếp đời dâu bể
Giữ gươm mài, dạ son sắt yêu thương. (UTL)

Hồn vong quốc đêm đêm mơ Nguyễn Huệ
Hịch bình Ngô, Nguyễn Trãi giữ giang sơn
Mặt trời mọc phương đông soi đuốc tuệ
Bốn ngàn năm dân tộc Việt trường tồn (LPO)

Ôi Việt Nam! Mẹ còng lưng nắng cháy
Quảy lên vai nghiệp nước truân chuyên
Máu đỏ thành sông tưới cả ba miền
Cho dân tộc đứng trên bờ tự quyết (NTG)

Quê tôi vẫn có những con đường
Hun hút bốn mùa nắng với sương
Khói sớm ươm tình xây mộng ước
Gió chiều chở nhớ dệt yêu thương

Trên không, mây núi pha màu nước
Dưới lũng, hoa rừng tỏa sắc hương
Lắm lúc trời đang cơn rét lạnh
Lối mòn nằm đó, nỗi buồn vương! (NB)

Quê hương non nước hữu tình
Thuyền ta rời bến đặng trình ra khơi
Sóng tình hòa với mây trời
Hồn ta như thể chơi vơi giữa dòng (TS)

Ru đời, ru nỗi lênh đênh

Ru qua biển rộng, bông bênh xa khơi
Nhịp tan, nhịp vỡ, nhịp rời
Quay đi, ngoảnh lại.. quê người lưu vong (ĐN)

Làm thân lữ thứ, đời lưu lạc
Cách nửa vòng quay về cố quận xa
Nắng sớm cũng xui lòng tan nát
Đâu chỉ hoàng hôn mới nhớ nhà! (LT)

Trăm năm hoài cố sử
Dòng Lạc Long chia hai
Nghìn năm hoài cố xứ
Không nhạt nhòa tàn phai

Nửa tinh cầu rạn vỡ
Trên quê ta điêu tàn
Một lần đi nặng nợ
Làm gì cho non sông (LHMT)

Song thân

Nghe kinh Phật dạy sao buồn quá
Con bỏ quê đi: bất hiếu rồi
Để Mẹ chiều quê ngồi tựa cửa
Để Cha mờ lệ ngóng phương trời (LT)

Cha Mẹ, bóng chiều đã xế
Biết còn thăm được mấy lần?
Nghìn trùng - Chân mây, góc bể
Quê người sầu tủi băng khuâng (LT)

Mẹ đã già, mái tóc bạc phơ
Tay run, chân yếu, mắt hơi mờ
Gặp con, Mẹ cứ ngỡ trong mộng
Choán ngập mừng vui đến thần thờ (LHL)

Mẹ là bóng mát che đời rợp
Là nhịp cầu thương nối mọi người
Là sóng thâm tình tràn lớp lớp
Là linh hồn của những ngày vui (LT)

Nếu một mai có ai hỏi tới
Anh ước mơ gì khi chợt tỉnh cơn say
Tôi đạo mạo không bao giờ nghĩ ngợi
Muốn trái tim người Mẹ Việt Nam
Được liệt vào kỳ quan thế giới mai sau (NTG)

Tri kỷ

Nghìn đông trước trời gieo mầm giao hữu
Thập xuân hội mặc khách kiến tao nhân
Vạn hạ thiên thu viễn cách thời buốt giá
ân bao tri kỷ hâm tình sưởi ấm suốt cõi đời (VT)

Mới gặp mặt đã tâm đầu
Quen nhau như thể quen nhau thuở nào
Nụ cười, ánh mắt thân trao
Tấm lòng chung, tỏa rạng, hào sáng bay

Hạnh phúc nào hơn hạnh phúc này
Con tim lưu lạc đong đầy thiết tha
Tiễn nhau một chén quan hà
dù mai cách biệt vẫn là có nhau (TC)

Bừng lên tâm sự khơi hò hẹn
Gõ nhịp cuồng ca khúc nhạc sầu
Rượu đổ loang buồn chấn chiếu lạnh
Làm sao quên được thuở bên nhau (VQM)

Chưa cạn ly mà ta đã say
Say tình bằng hữu đan lưu luyến
Say nghĩa thiên thu kết tương phùng
Ai luyến tranh hùng mong khái sự
Riêng ta say luận với bạn hiền

Trời nhờ, xin trao dùm gươm báu
Đất cậy, mong giúp kiếm trợ thân
Thiên ân địa phúc tâm ghi khắc
hoàn xã tắc *phụng ý* hạ sơn

cùng bạn ta đắc chí bồng lai
để rồi say trước khi về cát bụi
tra gươm hoàn kiếm giữ riêng tình
tình người nghĩa bạn ngô thiên thu (VT)

Biệt ly nào có can gì
Rồi đây gặp lại hạn kỳ nơi xa
Một lòng quá đổi thiết tha
Ngàn lời khó tả, vạn đời ly hoan (ThN)

Ừ phải, đời như mộng hão huyền
Tương phùng, tao ngộ cũng là duyên
Tao nhân, mặc khách, hồn thanh lịch
Trận bút, làng văn cùng uyên thuyên

Người ở, người về, người băng khuâng
Đêm khuya, chén rượu rót bao lần
Lưu luyến. Ô kìa! Lưu luyến mãi
Mấy lần già biệt - lại dừng chân. (LT)

Vài cơn gió thoảng lia dương thế
Một trận mưa sa bỏ cõi trần
Chẳng già biệt, lưu sầu mặc khách
Không từ ly, gọi nhớ tao nhân. (NH)

Chờ mong mấy thuở tương phùng nhi!
Gặp gỡ, chia ly, thoáng chạnh lòng
Dòng thác thời gian trôi chậm lại
Bên bờ hiu quạnh, mộng tàn đông. (ĐN)

Tạ ơn thơ đã cho tôi mộng
Nếu chẳng còn thơ, mộng cũng tàn
Giấy bút ai còn chăm chút nữa
Tình đời chắc hẳn lắm ly tan (ĐN)

Chung với bạn
mãi cuối chặng đường này
thời gian hạn hẹp, tình nghĩa thênh thang

Bạn nhớ đi
về thiên đàng, niết bàn hay nơi khác
Nhớ chờ tôi
đừng vội quên duyên giao hữu cuối đời

Khi tôi đến
Và tôi sẽ đến
tìm bạn hiền thân thiết
dấu thiên đàng, niết bàn hay địa ngục
để viếng thăm ôn lại chặng đường cùng
để ngâm cho bạn những dòng thơ của bạn
để hơ ấm tình giao hữu thuở xa xưa

Mãi trong tôi
Chân tình của bạn ... *tri kỷ* cuối đời
vĩnh viễn ghi tâm. (VT)

Thi tình

Nhớ ngày xưa, bên sóng nước Hồ Tây
Nắng vàng trải nhẹ trên hàng cây phượng vĩ
Đường Cổ ngư ve sầu kêu rền rĩ
Như tấu dùm mình nhạc khúc chia ly (HT)

Cái thuở hai ta chung bóng hình
Ngồi bên nhau ngắm ánh bình minh.
Nẻo xưa rảo bước mơ nông ấm
Trường cũ uơm lầu mộng đẹp xinh (NB)

Ước gì em khẽ quay đầu lại
Một thoáng nhìn thôi cũng đủ rồi
Đề anh mơ mộng làm thi sĩ
Dệt thơ bằng hai chữ tình si (HT)

Tiếng nàng hát vang vọng giữa Hà thành
Thánh đường ẩm cúng vạn tính thiện thanh
Tôi xin gởi giấc mơ hồ Hoàn Kiếm
đất nghìn năm văn hiến tuyệt hữu tình

Tôi gặp nàng giữa kinh đô xứ Huế
Ngọt ngào giọng đọc thơ nhớ thơ thương
Sông hương núi ngự bao ưu bao ái
xin gởi bên tê vạn nụ hoa hồng

Lỡ tàu Đà Lạt xa duyên chùng viện
Tùng hạt sương rừng quyên bên cô liêu
Dáng cao nguyên thương quyên lòng thư khách
Môi ấm tình nồng nguyên hẹn kiếp sau

Qua bắc xứ Nam bao lưu bao luyện
Tây đô khoảnh khắc xao xuyên sao thương
Nàng mỉm cười giữa trời sông phố nước
gởi người ướm tình vụn đá thủy tiên

Gót hồng Sài Gòn pha hương mơ với mộng
Bờ ngõ gặp nàng giữa trời giá phong sương
Ngọc ngà tao nhã thư thả sao lặng thính
Tôi hỏi, ai nhìn bao long lanh thanh khiết
chẳng nói chẳng biết nhưng nghe canh cánh tiếng lòng
mong xin trọn cả, cả cuộc đời ai
để cầu hiểu chỉ riêng một mình ai. (VT)

Còn cát hôm nay nắng thật trong
Gió mơn man nhẹ má em hồng
Nhìn em đắm đuối anh thầm hỏi
Mãi mãi em là của anh không? (HT)

Hồng trần thi hóa hoàng lương mộng
Thủy chung song họa khúc nhị huyền
Hồng trần thi hóa tâm thơ mộng
Thủy chung chi trử tình hoặc huyền (VT)

Chờ mong mấy thuở tương phùng nhi!
Gặp gỡ, chia ly, thoáng chạnh lòng
Dòng thác thời gian trôi chậm lại
Bên bờ hiu quạnh, mộng tàn đông (ĐN)

Giữ áo thư sinh làm lính trận
Bỏ bút, bỏ nghiên, bỏ bạn bè
Người yêu bé bỏng hay hờn giận
Anh dỗ hoài, em chẳng chịu nghe

Và anh theo tiếng gọi sông hồ
Gối đầu định mệnh dựa hư vô
Đêm nay ray rức nhớ trăng mười sáu
Hình ảnh giai nhân mãi tôn thờ (NTG)

Người đi để lại buồn trong mắt
Tóc xõa bờ vai thấp thoáng trông
Nón lá che nghiêng ai đứng đợi
Bên cầu Gia Hội nước còn trong

Một thoáng mơ qua, sớm vội tàn
Bờ đời đôi ngã, bước ly tan
Thương hoài mái tóc trắng thề ấy
Bên phố thu xưa nhật lá vàng (ĐN)

Chiều xuống vàng rơi tiếng quốc sầu
Đi hiu thôn vắng mấy nương dâu
Mênh mông đồng lúa bầy cò trắng
Thấp thoáng bờ đê tắm áo nâu

Nhớ bát cơm rau đầy nghĩa nặng
Thương manh chiếu rách ấm tình sâu

Bâng khuâng cô khách đăm chiêu mộng
Màu mắt hoàng hôn tím tím lâu (TA)

Não lòng thay mấy tiếng kêu sầu
Những lúc hoàng hôn tím bể dâu!
Mắt đỏ chao làn con sóng bạc
Cành xanh che bóng giống chim nâu

Cử đầu, thúc gió tuôn miền ngược
Hiệp cuối, giục dòng xuôi miệt sâu
Bìm bịp kêu chiều trong thỏn thức
Người đây kẻ đó nhớ nhau lâu... (NB)

Tôi chở vạt buồn qua sông nhớ
Phơi chùm lụa nắng ủ hương cau
Từng trang ký ức chìm dâu bể
Tôi lạc mắt tôi giữa núi sầu ... (LHMT)

Chôn chân cứ nghi bên bờ suối
Mỏi gối lại ngơi dưới cội đào
Chỉ có một điều lòng vẫn ước
Cùng em dạo mãi chốn non cao. (NH)

Vai kẻ vai ấm chân tình một thuở,
Đôi tâm hồn hòa đất trời rộng mở.
Tháng năm trôi ân nghĩa chẳng phai tàn
Mặt nước hồ lóng lánh ánh trăng tan.

Dù mai này ai có ra đi trước,
Nguyên ước ghi lòng chờ nhau chung cuộc.
Trọn đời này mình đã sống vì nhau
Xin giữ ân tình đến kiếp xưa sau... (UTL)

Thời sử

Tri thái tri bình phục tri kiên
Tri thiên tri địa kiến tri túc
Tri phúc tri lộc hậu tri hành
Tri thành tri đạt ắt *tri thời* (VT)

Ngồi đan ký ức sương mù
Lẻ loi cánh nhạn, phiêu du lưng trời
Gọi thăm đất mẹ tôi ơi!
Lưng đeo vết nhục rã rời hồn đau (NTG)

Chỉ mong góp sức gầy Quê Mẹ
Cũng muốn lê chân dạo phố phường
Ôm dáng Sài Gòn chiều xế bóng
Gội giòng sông Cửu sáng tinh sương (NTG)

Sen trong bùn đón chào bạch nguyệt
mong phúc đến dân Việt thân thương
Ngòi bút thay cho rương thuốc súng
chuyên lửa về khơi đuốc tự do (TN)

Thổi lửa lên bạn để chúng ta cùng hồi tưởng
Đời trai phong sương, dáng hồng sườn ảm tình nhà
Rày đây mai đó cuộc đời tràn đầy thử thách
Trời mây cách biệt, lòng nguyên mãi thủy chung

Nỗi lửa trong lòng để chúng ta cùng khắc cốt
Gió bắc tràn vào lạnh thấu tủy xương
Quê hương ngày ấy đau thương tan tác
Nước mắt vạn thác, triệu triệu nỗi biệt ly (VT)

Dẫu nước mắt nhưng Quê Hương bất diệt
Vững niềm tin tha thiết với Non Sông
Triệu linh hồn ai oán tận biển Đông
Ôm tiếc nuối sùi sụt trông Quê Mẹ (NTG)

Sinh ra trong thời loạn
Thân thể có cần chi
Đời trai đành phiêu bạt
Ra đi không hẹn về

Buồn vui theo vận nước
Trôi dạt khắp sơn khê
Qua bốn Vùng Chiến Thuật
Nơi nào cần là đi (ĐN)

Đời lính trận *tháng .. năm ..* dài buồn tủi
Mong Quê Hương đất võ trở ân tình
Đem khí tiết đáp đền ơn sông núi
Mơ một ngày nhìn được ánh quang minh (NTG)

Kê chiếc ba lô viết thư tình
Mới ngày nào đó tuổi thơ sinh
Giờ ôm báng súng ghì lồng ngực
Còn lại hôm nay bóng với hình (NTG)

Người lính phong trần thương trận địa
Giày sờ áo trận đầy hai vai.
Cho tôi hơi thở hồn Xuân Lộc
Đất đỏ cao su phơi tháng ngày (ĐN)

Nhớ những đêm vượt Trường Sơn đón giặc
Nhìn Hỏa Long sườn ảm cả núi rừng
Đốt điều thuốc nghe khói cay lòng mắt
Ôm bản đồ nhìn mãi trực tiến quân ..

Nhớ những ngày dài năm chờ tiếp tế
Mưa đầy trời gió cuốn lộng Poncho
Súng lên đạn vẫn nụ cười ngạo nghễ
Xé tan thành tuyến thép rục trận đồ (NTG)

Mưa đêm xào xạt bờ lau sậy
Mơ dáng Cao Nguyên đất đỏ đường
Rời thấy tiền đồn rục hỏa châu
Pháo bầy .. pháo lũ .. chụp lên đầu

Đưa con lạc giọng gào quân viện
Ra .. rả điện đàm nuốt khổ đau (NTG)

Mắt Thủ Đô một chiều mưa ray ráy
Bến Bạch Đằng tàu vôi vãi nhỏ neo
Làm lính chiến chưa một lần trốn chạy
Nên vụng về chết lặng đứng nhìn theo (NTG)

Chưa một lần biết giương ngọn cờ hàng
Quyết tử chiến thi gan, không chùn bước ...
Nhưng Kỷ Luật là sợi giây oan trái
Trói tay chân trang dũng sĩ một thời (NTG)

Nước mắt tôi nhỏ xuống phận người
Hồn oan gục ngã chiều Ba Mươi
Tháng Tư mất nước mờ phiêu dạt
Mãi mãi còn nguyên giọt máu tươi

Ai về Xuân Lộc hư linh cảm
Núi Chứa Chan vẫn vũ mây trôi
Chớp mắt thời gian đầu bạc trắng
Giọt sâu, giọt đắng, giọt đầy vơi

Nước mắt tôi khô cạn không lời
Đường đi xa mãi quê hương ơi!
Tháng ngày màu trắng pha sương đục
Đốt nén hương lòng thương nước tôi

Lai Khê còn đỏ rừng xanh thắm
Long Khánh xa xăm cuối nẻo trời
Người lính già nua thương trận địa
Mưa rơi, mưa rơi, chiều mưa rơi (ĐN)

Cứ đến ngày này xin gục mặt
Cho đời khỏi thấy nét u mê
Mẹ ơi! Con lỡ làm mất nước
Biết một lần đi là bật lối về

Cứ đến ngày này đau chữ nghĩa
Nhai từng tiểu luận Chuyện Ba Mươi
Tháng Tư năm ấy buồn thấm thía
Từ đó trên môi tắt nụ cười (NTG)

...
...

Ký hiệu tác giả: ĐN: Đặng Nguyên . HT: Hồng Thủy . LHL: Lê Hữu Liệu . LHMT: Lê Hữu Minh Toán .
PLO: Lê Phi Ô . LT: Lâm Thúy . NB: Nguyễn Bông . NTG: Nguyễn Thế Giác . NTN: Nguyễn Thiệu Nhân
. NH: Nhất Hùng . TA: Tạo Ân . TC: Trang Châu . TN: Tuyết Nga . ThN: Thiên Nam . TS: Thanh Sơn .
UTL: Uyên Thúy Lâm . VT: Vĩnh Thanh . VQM: Vũ Quang Minh

Quý văn hữu đóng góp sáng tác cho *Dự Án Nghìn Ngày* có thể gửi cho Chủ tịch VBVNHN
LloydDuong@penvietnam.org. Ban Chấp Hành VBVNHN sẽ chọn lọc, thêm bớt, hiệu đính và
phổ biến **Trường ca Việt Nam** theo dòng thời gian. Xin quý hội viên lưu ý là Ban Chấp Hành
VBVNHN quyết định không cầu chứng *bản quyền (copyright) Trường ca Việt Nam* vì muốn
phổ biến rộng rãi thành quả của *Dự Án Nghìn Ngày* này; quý văn hữu nào muốn cầu chứng bản
quyền xin miễn đóng góp sáng tác.

Niên Liễm: Ngày 28-2-2018 là hạn chót đóng niên liễm 2018. Ngân phiếu đóng niên liễm US\$25 (Mỹ kim) đề “VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE” [kèm theo đơn gia nhập (tân hội viên) hay đơn xin tái gia nhập (cựu hội viên)] gửi về địa chỉ

**VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
2010 Brooks Lanes, Oviedo, FL 32765 USA**

Cộng với cước phí hành chánh gần như trọn vẹn niên liễm đều gửi về VP VBQT ở London do đó Ban Chấp Hành VBVNHN không có ngân quỹ hoạt động. Kinh phí hoạt động của VBVNHN đều nhờ vào sự đóng góp tài chánh của thành viên Ban Chấp Hành VBVNHN và một số văn hữu hội viên hy sinh lớn lao đứng ra tổ chức các chương trình sinh hoạt cho VBVNHN.

Đại Hội Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là chương trình sinh hoạt quan trọng sắp tới của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại được tổ chức ở Washington, D.C., vào ngày 31-3-2018. Trưởng Ban Tổ Chức/Chair, Organizing Committee là **VH Hồng Thủy**, Đệ Nhất Phó Chủ tịch VBVNHN/Đông Bắc Hoa Kỳ. Điều Hợp Viên/Coordinator là **VH Nhất Hùng**, Đệ Nhất Phó Chủ tịch VBVNHN.

Địa điểm: HARVEST MOON
7260 Arlington Blvd, Falls Church, Virginia 22042
Điện Thoại Nhà Hàng: 703-573-6000

Thời gian: 6:00 PM Thứ Bảy, Ngày 31 Tháng 3 Năm 2018

Tưởng Lược: Trong chương trình sinh hoạt đặc biệt này các hội viên VBVNHN hiện diện từ 70 tuổi trở lên sẽ được vinh danh và tri ân với bằng tưởng lược. Quý hội viên từ 70 tuổi trở lên ở xa xin thông báo cho Ban Tổ Chức **trễ nhất là ngày 15-3-2018** là sẽ tham dự để Ban Chấp Hành chuẩn bị bằng tưởng lược.



Ban Chấp Hành VBVNHN mong mỗi sớm được tái ngộ quý hội viên tại Đại Hội Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại ở Washington, D.C., vào ngày 31-3-2018.

Đại Hội Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là cơ hội đặc biệt để lý tưởng tự do và các tài danh xuất sắc của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại được hiển dương và vinh danh.

Chúng ta Văn hữu!

TM. Ban Chấp Hành VBVNHN

Vịnh Thanh Dương Thành Lợi

Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Email: LloydDuong@penvietnam.org

USA: 2010 Brooks Lanes, Oviedo, FL 32765

The **Vietnamese Abroad PEN Centre** is an organization of writers, poets and literary composers, *etc.*, from across the globe and has been **an official member Centre of PEN International** since 1979. The Vietnamese Abroad PEN Centre has many members in Canada and the United States of America. In August 2016 the Vietnamese Abroad PEN Centre held a successful summer camp for members in Houston. Mayor S. Turner issued a Proclamation declaring August 19-20/8/2016 as the Vietnamese Abroad PEN Centre Days in Houston, Texas. In December 2017 the Vietnamese Abroad PEN Centre's 11th Congress received many congratulatory notations, among which is the official communiqué from the government of Ontario authored by Premier K. Wynne.

Ω
